

Dit programmaboekje wordt gesponsord door:

 **grafiteam**

JUMBO
Huibers

 **MailingMasters**
print & mail • fulfilment • logistics

 **Primer**
Van Walsem

VEENENDAAL | SCHERPENZEEL

 **VABUCO**
Valkenburg Business Consultancy

 **Mekking**
BANKETBAKKERIJ

WWW.BANKETBAKKERIJMEKKING.NL

 **VAN DEN HEUVEL**
ELEKTROTECHNIEK

SAMEN ZINGEN OP ZONDAGAVOND 14 JUNI 2026



M.m.v.: Drs. Ramon Pol (De Open Hof)
Orgel: Thomas van Kruistum en Erik Westerhout

1. Welkom

2. Joh. de Heer 132 : 1+2

1. Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.
2. Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie, hoe mij mijn zonde smart;
trek mij met Uw koorden nader,
stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort Uw liefde ook in mij.

3. Psalm 87 (Nieuwe Ber.) : 1+2+3

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

"Samen zingen op zondagavond" is er
D.v. elke 2e zondag van de maand,
vanaf 19.30 uur in De Open Hof
(m.u.v. juli en augustus).

**We hopen na de zomer te starten met een
nieuw zangseizoen**

op 14 september.

**Bekijk, like en deel onze pagina op
Facebook
en
Instagram!**

Zoek op: "Samen zingen op Zondagavond"

Na afloop van de zangavond bent u van harte
welkom nog wat na te praten,
onder het genot van een kopje koffie of thee
(á 50 eurocent).

K O L L E K T E

Bestemd voor:

"Stichting N.N. Veenendaal"

zij verstrekken voedselpakketten
aan mede Veenendalers
met
een minimum inkomen



4. Gebed

5. Opwekking 167 : 1+3

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

6. Nieuwe Liedboek 305 : 1+2+3

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam .
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

7. Muzikaal intermezzo

8. Gezang 242 : 1+7

1. Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
7. Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

9. Weerklank 197 : 1+2+5+9

1. In vuur en vlam zet ons de Geest
Gegeven op het Pinksterfeest,
Ten leven op ons uitgestort –
Hooft hoe Gods kerk geboren wordt!

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

19. Sluiting

20. Joh. de Heer 57 : 1+2+3

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refrein. Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer!

2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn. **Refrein**
3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, o Heer! **Refrein**

17. Gezang 426 : 1+3

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

18. Gezang 304 : 1+2+3

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft - God lof - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.
5. En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw beziel.
9. Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd -
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

10. Meditatief moment

11. Opwekking 27 : 1+2

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

12. Gezang 255 : 1+3+4

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!
3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

13. Muzikaal intermezzo

14. Psalm 17 (Oude Ber.) : 3+4+8

3. Ik zet mijn treden in uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed
en neig uw oren tot mijn klachten!

4. Maak uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die uw kind'ren wilt behoeden
voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden
en hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil mij uw bijstand niet onttrekken;
uw zorg bewaak' mij van omhoog.
Bewaar m' als d' appel van het oog,
wil mij met uwe vleug'len dekken.
8. Maar, blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd'lijk beeld.

15. Nieuwe Liedboek 675 : 1+2

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!
2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

16. Gedicht